

## Hovedgård skoleorkestrets generalforsamling 16. januar 2024

### Formandens beretning over året der gik 2023

2023 startede, som 2024 i øvrigt også er startet - med at vi fik 4 nye medlemmer til HSO. Vi kunne byde velkommen til Agnes, Mynthe, Carla og Ida.

Som traditionen byder, startede vi året med Vinterturen, der som den har gjort i efterhånden mange år, gik til Ømborgen ved Ry. Vinterturen er en af årets hovedbegivenheder - ja det kan man nok sige om både julekoncerten, byfesten og udlandsturene - men det der er så specielt ved Vinterturen er, at vi bare er os. Altså HSO, sammen, relativt uforstyrret i knap 2 døgn.

Det er primært det sociale der er i højsædet på turen - bevares der er indlagt mange øvetimer, der øves på nye numre, øves i grupper, gæses i detaljer - det er sjældent at muligheden byder sig for at øve på en måde hvor tiden ikke er den begrænsende faktor.

Men det der er omdrejningspunktet for turen er faktisk det sociale. Det er vigtigt at vores nyeste medlemmer ret hurtigt bliver trygge i gruppen, føler sig som en del af orkestret, oplever det som vi kalder "HSO-ånden".

Her har ungebestyrelsen en kæmpe rolle og arbejdsopgave - og de løfter den med bravur. Der fordeles værelser så alle bor med nogen de er trygge ved, men også gerne så man lærer nogen at kende som man måske ikke kender så godt endnu.

Der er debat fredag aften, primært med punkter fra ungebestyrelsen, men også med aktuelle problemstillinger der har været i løbet af året. Der er punkter der gentager sig - sådan lidt ligesom generalforsamlingen i aften - det er punkter som at der er for lidt kage til HSO øveaftener, der aftales hvem der er sanganlægsgruppe, der er peptalk omkring mødetidspunktet på øveaftener.

Om lørdagen er der tradition for at ungebestyrelsen arrangerer et løb, hvor hvert hold skal igennem nogle poster, og samtidigt skal forberede en optræden til aftenens fest. Min oplevelse er at der på disse løb etableres en fortrolighed med de andre gruppemedlemmer - man kommer utroligt tæt på hinanden når man skal hælde vand fra et krus man holder i munden til et andet krus, som næste medlem af gruppen holder i sin mund. Eller når man skal finde på og fremføre et skuespil, en sang eller lignende - lave tøjkæde eller finde ukendte genstande på bunden af en skålfuld havregrød.

Der danses og festes til lang ud på morgenstunden - der spilles i partybandet - alle er nede på gulvet at ligge til Blue og står helt sentimentalt i rundkredsen og fælleskrammer til Forever young, nogle skal prøve traditionerne for første gang og for andre er det en tryghed at tingene er som de plejer. Der er mange traditioner i HSO, nogle arkiveres og nye kommer til.

Der har i mange år været tradition for at man i HSO ikke må indtage alkohol i orkestersonsammenhænge det første år man er medlem, og derefter må man aftale med sine forældre hvad man må eller ikke må. Vi har i bestyrelsen i 2023 truffet en beslutning om at man ikke må indtage alkohol i orkestersonsammenhænge når man er under 16 år gammel. Det er udfra en overvejelse omkring at det kan presse nogen medlemmer eller deres forældre at til give lov til at indtage alkohol tidligere end de ville ellers. Gruppepres er naturligvis bandlyst i orkesteret - men man kan som medlem eller forældre føle et pres hvis det er kotyme at drikke alkohol i orkestersonsammenhænge fra en ung alder. Samtidigt er det os voksne i bestyrelsen der har ansvaret for de unge mennesker, og selvom vi hele tiden har fastholdt at vi ikke vil være politibetjente i forhold til alkohol, så synes vi at det er svært at skulle stå som ansvarlige voksne overfor helt unge mennesker i meget beruset tilstand. Så beslutningen er også truffet ud fra det synspunkt.

Ungebestyrelsen har ikke været en del af diskussionen og dermed heller ikke beslutningen, da vi har vurderet at det var en afgørelse der skulle træffes uden at involvere dem.

Vi har også været på efterskolebesøg - vi har besøgt Olivia og Alberte på hhv Klank og Nordfyns efterskole. Og selvom vi i år ikke havde nogen på Brøruphus og Klejtrup musikefterskole, så blev vi alligevel inviteret til at spille der. På Klejtrup blev det til den store musik battle aften. En aften med en rigtig fed energi - og vi har efterfølgende modtaget endnu en invitation til at besøge dem igen i år. Efterskolekoncerterne er en god måde at komme rundt og få vist hvad det vil sige at spille i et orkester, og for medlemmerne betyder det meget at vise sine efterskolekammerater hvad det er de bruger så meget fritid på når ikke lige de er på efterskole.

Vi havde et travlt forår, som nævnt en del efterskolekoncerter, men vi havde også byfesten. Vi måtte derfor sige nej tak til Forsvarsbrødrene i år, da marchturen lå

samme weekend som byfesten. Det er altid en afvejning af for lidt og for meget - vi vil gerne ud at spille - også gerne tjene lidt penge - men bliver der alt for mange arrangementer, så trækkes der for store vekslers på både medlemmer og forældre.

I sommerferien holdt vi pause med musikken men fik til gengæld tjent en masse penge. Først på Malling Bjerger festival, og dernæst smukfestivalen. Vi slog rekord begge steder med indtjening. Evaluering på Malling har været at vi godt kan bruge lidt mere hjælp om søndagen især - så kan vi klare arbejdet på et par timer. Til gengæld er der fortsat flot opbakning til oprydningen på Smukfest - der var i år helt særlige vejrforhold der gjorde at vi endte med at tjene et rekordstort beløb - vi gør os ingen tanker om at gentage succesen og vil gerne tilbage til oprindelig aftale om et afgrænset og velkendt areal. De ringede og spurgte både onsdag og lørdag i samme uge om ikke vi kunne komme og hjælpe ekstra - vi sagde pænt men bestemt nej tak.

I oktober genoptog vi vores kontakt med venskabsorkesteret i Burgsteinfurt. Et orkester som vi har besøgt igennem noget der ligner 40 år efterhånden. Vi havde ikke set hinanden siden 2019, så spændingen var stor da vi tog afsted. Der var underholdning i bussen i form af quizzer, der var kage, lækker morgenmad, flot pynt og selv en 50 års fødselsdag kunne vi mønstre. Turen startede allerede da vi satte os ind i bussen. Vi blev modtaget med både hjerterum og husrum - orkestrene havde som sædvanligt god kemi allerede fra første færd og vi glæder os enormt meget til at de besøger os til august i år. I bestyrelsen

Vi har brug for at kunne gengælde den gæstfrihed som vi selv har mødt - og her har vi brug for Jer kære forældre - sig ja tak til at huse 2 eller 3 tyske orkestermedlemmer. De skal have en seng at sove i og noget at spise, så klarer vi resten. De er iøvrigt ikke ret meget "hjemme" i løbet af de godt 2 døgn de besøger os - det meste af tiden er fastlagt i programmet med koncerter og fællesaktiviteter.

Året sluttede noget så traditionelt med øveweekend, julefrokost, julemarch og julekoncert. Sneen havde lagt sig over Hovedgård da juletræet skulle tændes, og der tikkede mange sms'er ind med spørgsmålet om vi overhovedet kunne gå i det føre. Sikkerheden må komme først, så vi opstillede forskellige scenarier for hvad vi kunne - hvis der var for vådt kunne træinstrumenter i hvert fald ikke komme med og måske

heller ikke dem af messing. Hvor glat var der på vejen, kan man spille og gå samtidigt når der er glat.

Vi endte på en løsning hvor kun trommerne spillede under marchen, og hele orkestret spillede når de stod stille ved plejehjemmet og på stationspladsen. Vi synes det var den rigtige beslutning, så vi både passede på vores medlemmer men også bakkede op omkring byens juletræstænding.

Julekoncerten var en fantastisk aften - af en eller anden grund var stemningen i hallen helt fantastisk lige fra første færd - den første fællessang sagde det nok meget rammende "der er noget i luften". Jeg tænker det er HSO ånden.