

Formandens beretning Hovedgård skoleorkester 2024

Kære HSO, kære forældre, kære bestyrelse, kære Fie

Det er altid en lille smule sjovt at se tilbage på året der er gået, hvad har vi egentlig foretaget os, gik det som vi havde planlagt, hvilke udfordringer dukkede op og hvordan løste vi dem.

Et foreningsår går fra generalforsamling til næste generalforsamling - så dette års beretning går fra 16. januar 2024 og til i dag 21. januar 2025.

Vi startede med at få nye kræfter i skoleorkesterets bestyrelse, vi var så heldige at få følgeskab af Kirsten Middelbo som suppleant, Lone Illemann tog også en suppleant-periode mere, og Anders Jakobsen valgte at tage endnu en tårn i bestyrelsen efter nogle års pause.

Det skal ikke være en hemmelighed at det altid er med en vis spænding at gå til generalforsamling, når der skal vælges nye kræfter ind i bestyrelsen. Kommer der nogle forældre, er der nogen der melder sig, bliver der kampvalg? Som vanligt lykkes det også sidste år, ligesom jeg ved at det også i aften vil lykkes at få besat pladserne i Danmarks sjoveste bestyrelse.

Førstkommende begivenhed efter generalforsamlingen var vanen tro vinterturen, der for jeg ved ikke hvilket år i træk (mere end 10) gik til Ømborgen ved Ry.

Vi har endnu ikke fundet et sted der på samme måde rummer hele HSO med både plads til at sove lave mad, spille musik, danse, lave spændende fællesopgaver som "tøjkæde" eller "gæt hvad der gemmer sig i havregrøden idag"?

Derfor går turen også igen til Ømborgen om 10 dage, når vi skal på måske årets vigtigste eller næstvigtigste begivenhed.

Vinterturen er grundlaget for hele årets både musik men også sociale kunnen. Det er her de nye medlemmer rigtig bliver indlemmet i flokken, men også her hvor vi alle på tværs lærer hinanden godt at kende. Det bliver øvet mange timer, der bliver hygget, spist kage og danset til den lyse morgen.

Tirsdagen efter vinterturen går snakken pludselig lidt nemmere end inden vinterturen, og grupperingerne i pausen er pludselig knap så skarp som før.

Ret hurtigt efter vinterturen fulgte efterskole-koncerterne, der trods lidt vanskeligheder med bla en mixer der stod af på en af turene, var en super fed oplevelse. Det kan gå begge veje når man spiller på en efterskole, får vi publikum med, kan de relatere til det vi vil vise dem? Men det var nogle rigtig fede koncerter og med god stemning.

Foråret bød på en del koncerter, ud over koncerterne på efterskolerne, så spille HSO også ved musikskolens forårskoncert i april. Det var en super fin aften, og det var skønt at spille for alle musikskolens elever og forældre, og også gøre lidt reklame for hvad man kan blive en del af hvis man hænger i.

Byfesten var et højdepunkt - det er altid fedt at spille landskamp på hjemmebane, med lægterne fyldt med fans. Sådan er det at spille til byfesten i Hovedgård! Vi sagde også farvel til en del medlemmer efter byfesten, medlemmer der har bidraget både musikalsk og socialt i mange år her i orkesteret.

Desuden valgte vi at takke ja til at spille ved musikskolens åbenthuss arrangement i juni, da vi også gerne ville vise flaget i Horsens. Det var en meget våd fornøjelse at spille på den overdækkede udendørscene. Det var også debut på en måde - det var ugen efter byfest og første gang at orkesteret skulle spille uden den store gruppe af de ældste og mest rutinerede medlemmer. Men koncerten gik forrygende - alle trak sammen i bussen og fik fordelt soloer, sangstemmer, førstestemmer osv imellem sig og tog et stort ansvar for at få det til at lykkes.

Det var på alle måder en slags dåb, om ikke andet så pga vandmasserne.

Vi sluttede af inden sommerferien med en marchtur igennem Hovedgård og en dejlig sommerfest nede i Hiet, god stemning til den lyse morgen.

Vi har også været de at arbejde manuelt for pengene i løbet af årene. Vi har fået nogle gode aftaler med hhv Malling Bjerger festival og Skanderborg festival, og det er en fantastisk måde at få nogle penge i kassen. Det er ikke ubetydelige beløb vi tjener når vi giver nogle timer af vores tid i skoleorkesterets tjeneste.

Vi forventer i bestyrelsen at have opbakning både blandt medlemmer og forældre til disse stykker arbejde, da det er eneste mulighed for at vi kan gøre det vi gøre. Vi har derfor en ret klar holdning til at vi forventer fremmøde hvis det er muligt til både Mallings Bjerger festival og til Skanderborg festival, det er det som muliggør at vi kan tage de unge mennesker med ud at rejse og opleve noget sammen.

Lige nu arbejdes der på næste udlandstur til Prag i uge 42, så der er et helt konkret mål med arbejdet.

Lige efter oprydningen på Skanderborg festival havde vi en enkelt hviledag før vi fik besøg af vores venskabsorkester fra Burgsteinfurt. Et venskab der har holdt ved i over 40 år. Der er noget helt specielt ved at bo indkvarteret og indkvartere unge mennesker privat - det kan være lidt angstprovokerende den første gang - men efterfølgende altid med gode snakke om hvor dejlige unge mennesker man har haft boende og hvor god en oplevelse det har været. Det er vigtigt at alle byder ind på opgaven med at indkvartere -af flere årsager. Den vigtigste er nok at man ret nemt kommer til at stå udenfor hvis ikke man har nogen boende - når man har et tilhørsforhold til nogen der er "ens egne tyskere", så kommer man også hurtigt i snak med de andre i orkestret. Har man ingen boende, kan det være svært at få indgangsvinklen til at lære dem at kende.

Det rigtigt fede kommer når man skal ses året efter og bo indkvarteret ved nogen man kender i forvejen. Vi hører kun gode historier både når vi selv indkvarterer og når vi indkvarterer vores unge mennesker - de er høflige og velopdragne, spiser hvad der bliver serveret, siger tak for mad og rydder pænt op. De er i det hele taget en fornøjelse at have med på tur.

I efteråret blev vi enige om at det næste års tid skulle stå i det sociale tegn. Det er vigtigt at medlemmerne føler sig trygge og som en del af fællesskabet. Derfor tog vi også en beslutning om en ekstra øveweekend på Søvind skole, og det var en super dejlig weekend. Orkestret fik øvet mange timer, men også lavet Den store bagedyst, morgenløb, udklædningskonkurrence og alt hvad der hører til af HSO aktiviteter.

Efterfølgende var der travlt med julemusikken, der blev spillet til juletræstænding som traditionen byder, og 2024 blev sluttet af med en virkelig skøn julekoncert. Der

er en hel særlig ånd i hallen til julekoncerten, og flere publikummer har efterfølgende bemærket at årets julekoncert var en af de hyggeligste i mange år. Vi kunne også se at indsatsen med at finde tryghed i orkestret både på og af scenen bærer frugt - i hvert fald er der mod blandt medlemmerne til også at træde ind i nye roller, om det er som John Travolta, Frank Sinatra, lysmand, at tage ansvar for opgaver i pynteudvalget eller noget helt femte er sådan set underordnet - men vi har nogle fantastiske medlemmer her i orkesteret som har fået en forståelse for at fællesskab er ikke noget man får - det er noget man giver - og jo mere man giver til det jo mere får man retur.

Vi har desværre også over vinteren måtte sige farvel til nogle medlemmer, der er mange tilbud derude til de unge mennesker og nogle gange må man prioritere - det kender vi alle sammen til. Vi håber at HSO kan være et sted man slet ikke har lyst til at forlade, heller ikke selvom at det kan være svært at få det til at hænge sammen til tider. Det er det vi gerne vil arbejde hen i mod - at fællesskabet er så stærkt at det kan bære at der er nogen der fra tid til anden må trække stikket i en periode. Det kan det som regel godt, hvis alle som udgangspunkt bidrager med det de kan. Men som på et håndboldhold kan det være svært at stille det bedste hold hvis man mangler 2 bagkædespillere lige pludseligt - alle er vigtige og kan meget nødtigt undværes. Jeg håber at vores 5 nye medlemmer hurtigt vil opleve at blive en del af fællesskabet, I er allerede en stor del af orkesteret og når I går hjem fra vinterturen næste weekenden vil I forhåbentligt tænke "fedt - hvorår skal vi afsted igen?"

Jeg ved at jeg i hvert fald vil nyde turen næste weekend, og når I drager til Prag til oktober ved jeg at det vil trække rigtig meget i mig - for de her 6 år som formand har virkelig virkelig gået som en leg - jeg har elsket hvert minut. Kæmpe store oplevelser i ind- og udland, musikalsk men ikke mindst fællesskabet. Jeg har lært nogle virkelig dejlige mennesker at kende og holder enormt meget af Jer alle sammen. I er skide sjove, meget kærlige og fulde af spas og løjer - I er tillidsfulde, høflige, nogle meget kloge og betænksomme unge mennesker. I er omsorgsfulde overfor hinanden, hjælpsomme og meget ansvarlige. I stråler hver i sær - bliv ved med det.