

Formandens beretning 2022

For første gang i 3 år har vi nu en helt ordinær fysisk generalforsamling – selvom at vi de sidste 2 år også har gennemført generalforsamlingerne både rettidigt og med stort fremmøde – har det været en online version vi har været nødt til at arrangere.

Sidste år sluttede vi med først en aflyst (eller udskudt) julekoncert, og dernæst en aflyst vintertur grundet coronarestriktioner.

Heldigvis kunne vi i marts måned afholde HSOs 60 års jubilæumskoncert i hallen. Vi valgte at udskyde julekoncerten fra 2021 til foråret 2022 – hvilket passede med HSOs 60 års jubilæum. Konceptet lignede rigtigt meget julekoncertens, med den undtagelse at der selvfølgelig ikke blev spillet julemusik, der hang ikke nisser på scenens bagtæppe og juletræerne var skiftet ud med flag og konfettikanoner.

Jubilæumskoncerten understregede også noget at det som HSO er gjort af: samarbejde og gåpåmod. Fx da vi godt inde i opstillingen fredag aften måtte sande, at scenetæppet var fuldstændigt ødelagt af fugt og skimmel. Men 5 orkestermedlemmer fik på ganske få timer syet et nyt, og kl 23 fredag aften stod Ole og Esben og balancerede på stigen bag scenen og fik det op at hænge. Lørdag morgen da resten af orkesteret mødte ind til generalprøve, stod scenen flot med bagtæppe, bogstaver og lys – helt skarpt.

Omkring 330 solgte billetter til jubilæumskoncerten fortæller også noget om det bagland HSO har – det er selvfølgelig Jer forældre, søskende og bedsteforældre der dukker op år efter år – men det er mennesker med tråde langt tilbage i HSOs historie, som vælger at komme år efter år – og som ikke synes det er rigtigt hvis ikke de har været til HSOs koncerter.

Heldigvis fortsatte foråret med en masse dejlige arrangementer – den traditionelle march i Skanderborg med Forsvarsbrødrene kunne også gennemføres. Jeg tror ikke rigtigt man forstår hvad det er for et arrangement før man har været med – men det er en afdeling af en veteranforening, der hvert år holder fugleskydning. Og de starter traditionen tro søndag morgen kl 7 med en march igennem hele Skanderborg – og her får HSO lov at lede festlighederne. Det er en lang march på lige knap 5 km – dog med lidt pauser undervejs. Men de unge mennesker får lov at arbejde lidt for sagen den dag – og de marchnumre man ikke kan for godt til start, dem har man mulighed for at øve mange gange undervejs.

Byfesten kunne også afholdes, og HSO spillede en rigtig skøn koncert i teltet lørdag eftermiddag. Tusind tak til alle Jer forældre og Jer medlemmer der bakker op om sådanne arrangementer. Både når der spilles koncert og skabes god stemning i teltet. Men også når vi skal have dækket vagter; stillet telt og scene op, serveres mad lørdag aften, ryddes op lørdag og søndag morgen, pilles telt ned osv. HSO er kendt for at dække de vagter de byder ind med, og det kan også ses på afregningen.

Det var efter byfesten at vi oprigtigt gik i gang med snakken om vedtægtsændringerne – det vil jeg komme ind på lidt senere.

Da sommeren begyndte, var Skoleorkesteret så søde at hjælpe mig igennem et skarpt hjørne - de spillede til min 40 års fødselsdag og sikke en fest de var med til at skabe. Fie kunne desværre ikke være med den aften, så det var de unge mennesker selv der stod for hele arrangementet. Og det gjorde med bravur! De præsenterede numrene, spillede r#ven ud af bukserne og tog virkelig fusen på deres formand, da de inviterede mig op på scenen for at synge et nummer. Jeg er pavestolt over Jer – så stolt at jeg allerede har tilgivet Jer de 2 konfettirør I fyrede af under det sidste nummer...

Så ryddede vi op efter Malling Bjergfestival – og denne gang havde vi udvidet opgaven en lille smule og blev også aflønnet derefter. Hvis noget af Jer er nysgerrige på Malling Bjergfestival egentligt er for noget, så gå ind og tjek dem ud på facebook. Det er den hyggeligste lille festival med masser af lækker musik.

SÅ var der selvfølgelig den traditionelle oprydning på Kærligheden efter SMUKfest – og endnu engang slog HSO rekord i hvor mange penge der kan tjenes på 2 dage. 38.000 kr blev det til i fællesskab. Og selvom det er et beskidt stykke arbejde, så er det nu meget tilfredsstillende at se hvordan markerne bliver fine igen efter at HSO har været over dem – og at der er kæmpe opbakning fra Jer forældre er helt klart en del af forklaringen på at vi bliver ved år efter år.

I efteråret begyndte vi at være lidt nervøse for vores forestående tur til Wien – ville corona spænde ben for os? Men vi havde en helt vildt god tur til Wien – hvor vi igen og igen blev bekræftet i hvorfor det er at vi tager afsted med det her orkester. Kæmpe store musikalske og sociale oplevelser havde vi; vi var til Wienerkoncert, spillede på et ankomstcenter for Ukrainske flygtninge, vi var på karaokebar, spillede på hvad der svarer til Amalienborg Slotsplads, mødte det Østrigske politi og fik opbrugt vores kvote for käsespätzle for resten af livet. HSO viser gang på gang en utrolig omstillingsparathed, en samarbejdsvilje og et sammenhold uden lige. Alle har en vigtig rolle, og vi kan ikke klare os uden Jer alle sammen – det er også det sammenhold der gør, at nogen nogle gange tør træde frem og skinne i lyset af resten af orkesteret, både som solister og som sangere – men det er trygheden i orkesteret der gør at man har modet til at vise sine evner frem.

Lige så snart at vi var hjemme fra Wien, begyndte forberedelserne til årets julekoncert. Julenumrene blev fundet frem fra gemmerne og støvet af.

Heldigvis kunne årets julemarch og juletræstænding foregå under helt vanlige omstændigheder, og det var noget der kunne få folk ud af husene. Jeg tror aldrig jeg har set så mange mennesker bag HSO og spejderne, som der var ved denne julemarch. Vejret var også med os, det kunne faktisk ikke være bedre.

Julekoncerten blev afviklet helt traditionelt, med stor opbakning. Knap 300 solgte billetter fik vi, det er ret gennemsnitligt for julekoncerterne. Vi gentog succesen med at leje en større scene, og har efterhånden besluttet at vi ikke gider bygge scenen op af paller og andet forhåndenværende mere – Jimmi er heller ikke ret vild med at få ridser i det nye halgulv, så det er nok egentligt en meget god beslutning.

Efter julekoncerten gik orkesteret på juleferie og der kunne afholdes optagelsesprøve for nye medlemmer. Vi er så heldige at vi bliver ved at have god søgning til HSO – i år har vi sagt velkommen til Carla, Mynte, Ida og Agnes. Lige om lidt skal vi på vores traditionsrige vintertur til Ømborgen – en af de allersjoveste og givende ture i HSO. En weekend med masser af musik, masser af socialt samvær, debat, god mad og fest tha HSO-way.

Dette var året i HSO i 2022 – heldigvis en fortælling om alt det der igen kan lade sig gøre efter næsten 2 års nedluk – noget der har gjort ondt på musiklivet mange steder – men her i HSO har vi heldigvis ikke været så hårdt ramt af udmeldelser – selvom vi nok om nogle år kommer til at mærke at der er nogle årgange hvor det at gå til musikundervisning har haft en stor nedgang.